



Månadsnytt

Årgång 20 - Nr 2 - Februari 2004

**Sveriges Pensionärsförbund - Seniororganisationen i tiden
Karlskogaföreningen**



Cirka 230 medlemmar deltog i årsmötet.

Foto: Stig Adolfsson, KT

Stämningsfullt och enigt årsmöte

Avgående SPF ordföranden Yngve Eriksson kunde den 29 januari hälsa inte mindre än drygt 230 medlemmar välkomna till 2003 års årsmöte i Missionskyrkans kyrksal.

Även denna gång förrättade prästen Monica Albertus en högtidlig och stämningsfull parentation över de 43 medlemmar som avlidit under året. Hon läste bl.a. versen "Du vet väl att du är värdefull" ur Psaltaren. Varpå Yngve Eriksson tände ett ljus till minne av de avlidna. Parentationen avslutades med att årsmötet hedrade de avlidnas minne med en tyst minut.

För femte året i rad hade man lyckats engagera

Kent Lundberg och Kjell Johansson som framförde ett omväxlande och applåderat program. I repertoaren ingick bl.a. En visa till en vän, Underbart är kort, Symfoni, Nämner du Sverige, Det sker blott en gång, Himlen är oskyldigt blå, Guldet blev till sand.

Sedan framförde de "världspremiären" av Sven Charlie Falks komposition och visa Skänk mig ditt varma hjärta, innan de avslutade med paradnummeret och musicalsuccén Bygga upp ett stort berg. De avtackades för sitt förnämliga framträdande med kraftiga applåder och blommor.

Almanackan

(Sparas lämpligen till nästa nummer av Månadsnytt)

Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt, torsdagen den 18 mars.

Distribution, fredagen den 26 mars.

Fredagen den 27 februari kl. 14.00

SPF Nickkällan. Tandläkare Karl-Erik Aronsson berättar från sitt arbete i Kenya.

Lördagen den 28 febr. kl. 10.00-12.30

Träffen. Utställning: Konsthantverk. Kl. 11.00. Allsång med Siv och Inga-Lisa. Kaffeservering.

Tisdagen den 2 mars kl. 14.00

Missionskyrkans samlingssal. Vetgiriga Veteraner. Erik Wehkaolja: Min farfar shamanen. Kaffeservering. Medarr: Medborgarskolan.

Onsdagen den 3 mars kl. 15.00

Nya Saga-Bio. Pensionärsbio: Livet är underbart.

Torsdagen den 4 mars kl. 14.00

Träffen. Kafferepet.

Lördagen den 6 mars kl. 10.00-12.30

Träffen. Utställning: Konsthantverk. Kl 11.00 Sång och musik: Leif Björk.. Kaffeservering.

Lördagen den 13 mars kl. 10.00-12.30

Träffen. Minnesutställning med naturmålningar av Bertil Eriksson. Kl. 11.00 tecknar Alf Bande ett minnesporträtt av Bertil Eriksson. Kaffeservering.

Onsdagen den 17 mars kl. 15.00

Nya Saga-Bio. Pensionärsbio: Mannen utan minne.

Torsdagen den 18 mars kl. 14.00

Träffen, Kafferepet.

Torsdagen den 18 mars kl. 13.30

Kulturdag på Folkhögskolan. Entré 65:-. Program se annons i detta nummer

Torsdagen den 25 mars kl. 14.00

Missionskyrkans samlingssal. Månadsmöte med föreningsinformation. Sång av SPF-kören under ledning av Alice Bernhardsson, Kaffeservering o lotterier. (Medtag helst jämna pengar) Förhandsanmälan till tel. 302 40 eller 353 61.

Lördagen den 27 mars kl. 10.00-12.30

Träffen. Utställning: Marga Karlsson, keramik. Kl. 11.00. Sune Olson o Sven Charlie framför Karlskogavisor av Gunnar Rosbro.

Onsdagen den 31 mars kl. 15.00

Nya Saga-Bio. Pensionärsbio: Gosford Park.

Torsdagen den 1 april kl. 14.00

Träffen. Kafferepet

Lördagen den 3 april kl. 10.00-12.30

Träffen. Utställningen. Marga Karlsson, keramik. Kaffeservering.

Lördagen den 17 april kl. 10.00-12.30

Träffen, Utställning: Erik Berg, trärelieffer. Kaffeservering.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna

Mona Holmlund, Bangatan 2, Karlskoga
Kjell Thoresson, Jämtlandsg 18, Degerfors

Rättelse av ny medlem:

Majken Lasson, Passvägen 4
heter Lasson och inget annat.

Besök föreningens hemsida www.spf.karlskoga.just.nu

Där finns numera Månadsnytt's artiklar med Almanackan och reseprogrammet. Där finns också föreningens verksamhetsberättelse m.m. Hemsidans redaktör är Gunnar Nordström, tel. 546 79, E-postadress: gunnar.nordstrom@mailbox.swipnet.se

Redaktör och ansvarig utgivare: **Bengt Aldén, tel 370 24, 070-604 51 50. E-post: 058637024@telia.com**
Kansli och expedition: **Solbringan, 691 83 Karlskoga. Tel 302 40. Öppen varje vardag kl. 10-12.**
Föreningens ordförande: **Anders Jones, tel 576 18. E-post: jones058657618@telia.com**
Föreningens sekreterare: **Ulla Averbås, tel 72 53 00. E-post: ulla.averas@privat.utfors.se**
Föreningens kassör: **Lennart Johannesson, tel 510 14. E-post: jenl@swipnet.se**
Föreningens Internet hemsida: **www.spf.karlskoga.just.nu**
Föreningens postgiro: **94 41 25-4**
Tryckning: **Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com**



Vill du spela bridge?

Vi vill gärna ha några fler spelare till bridgeträffarna på Torpdalen, onsdagar eller ev. torsdag har klockan 13.30. Är du intresserad och vill veta mer ring Kerstin Danielsson tel. 396 54.

Biljard kul sport för SPF:are

Vi är några stycken SPF:are som träffas varje måndag klockan 14.00 på Solbringen för att spela biljard några timmar. Välkommen du också. Du kan även vara nybörjare. För mer information ring Bertil Svantesson, tel. 386 13.

"Pensionärsfilmerna" på Saga Bio

För pensionärer och daglediga. Pris: 50 kr.

Onsdagen den 3 mars kl. 15.00



Onsdagen den 17 mars kl. 15.00

☀️☀️☀️☀️ **"STRÅLANDE...FANTASTISK..."**
Nyhetsmorgon TV 4

++++ **"FANTASTISK HISTORIA"**
Aftonbladet

🎬🎬🎬 **"SE DEN!"**
Rapport Morgon

Mannen utan minne
En film av AKI KAURISMÄKI

Förfilm
cum pane av Anna Linder
www.folketsbio.se

Vårmässa på Lasarettet 27 maj

Även i år har SPF fått en inbjuden att delta i den numera årliga Vårmässan på Lasarettet. Tidigare har en del av våra hantverkskunniga medlemmar passat på att visa upp och sålt sina alster i foajén. Anmälan om deltagande görs till Owe Jacobsson tel. 316 05 eller till vår expedition tel. 302 40. Begränsat antal platser.

Ordet är fritt i Månadsnytt

För att skapa en öppen debatt mellan medlemmarna och styrelsen får läsekretsen gärna komma med förslag och idéer om verksamheten.

Ni kan antingen underteckna bidragen med namn eller signatur. Märk bidragen med Månadsnytt, Ordet är fritt. Solbringen, 691 83 Karlskoga, eller E-post 058637024@telia.com

Kulturdag

Torsdagen den 18 mars kl. 13.30

Folkhögskolans aula

Distriktsordförande Nils Axelström inleder.

Maria Johansson sjunger till ackompanjering för Radio Örebros inspelning.

Peter Sund, berättar i skepnad av Alfred Nobel. Kaffepaus.

Bo Fransson, Sveriges radio, kåserar och spelar skivor till kaffet.

16.30 ca: Avslutning.

Entré 65:- inkl. kaffe. Lotteridragning på entrébiljetten. Presentkort på bussresor.

Anmälan senast 11 mars till tel. 576 18 eller 302 40. Medarrangör Studieförbundet Vuxenskolan.

Karlskogavisor på Träffen

Lördagen den 7 februari blev det trångt på Träffen när trion Sune Olson, Charlie Falk och Gunnar Rosbro framförde den senares visor från olika episoder ur Karlskogas historia. De skildrade bl.a. den stora rivningshysterien som drabbade Karlskogas centrum i början på 70-talet. Våra politiker och tjänstemän fick också sin beskärda del av både ris och ros.

Visorna har tidigare framförts bl.a. på Hembygdsgårdens populära Knutsfester under 70- och 80-talen. Nu har vistexterna genom medverkan av Bror Gillström och Ola Olsson m.fl. sammanställts och redigerats till ett samlingshäfte som kan utgöra en bra och trevlig dokumentation över senare delen av 1900-talets händelser i Karlskoga.

Karlskoga lasarett inbjuder till föreläsningar i lasarettets föreläsningssal.

Den 9 mars kl. 18.30 är ämnet Osteoporos (benskörhet). Bitr. överläkare Nanika von Hofsten.

Onsdagen den 21 april kl. 18.00 är ämnet DAMP/ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom. Föreningen Attention.

Mervetarna

Mervetarna = en värld av kunskap – enkelt och roligt – annorlunda och inspirerande – ett sätt att umgås – inga förkunskaper.

Medborgarskolan påbörjade satsningen MERVETARNA under tidigt 90-tal. I dag finns fler än 250 välskrivna häften att välja och vraka mellan, inom fyra ämnesområden; Humaniora, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Den svenska historien.

Verksamheten växer och som kuriosas kan nämnas att Medborgarskolan i Säffle i dagsläget har 14 grupper som läser Mervetarna. I år satsar Medborgarskolan på ett nytt koncept inom Mervetarna. Ett tiotal nya mer-vetarhäften har nyproducerats i materialet Dublin – i vikingarnas kölvatten.

För närvarande finns två kurser i ämnet, båda på dagtid och till den ena kursen finns platser för den som är intresserad att ansluta sig.

Medborgarskolan kommer, tillsammans med ett reseföretag, anordna resor till Irland för dem som inte bara är intresserad av att läsa om Dublin och Irland utan också vill uppleva denna fantastiska ö. En resa blir redan i juni 2004 och den nästa är planerad till 2005.

Den 15 mars kommer Medborgarskolan att informera, vid en träff, om detta unika material och med tonvikten lagd på Dublin. Se annons på sidan 5.

Förkläden och stridsvagnar på Träffen

Efter en hel fredagsnatts ymnigt snöfall och oplogade vägar och trottoarer var det inte så många som tordes pulsa iväg till Hotellgatan och Träffen lördagen den 31 januari.

Men de 40-tal som trotsade vädrets makter kunde passa på att se och inhandla vackra förkläden, ryggsäckar, tygkassar m.m. Det var Exposé Prismagruppen som passade på att rea ut resterande alster.

Förre försäljningsingenjören vid AB Bofors Erling Johansson berättade också om de turer som låg bakom framtagningen och utvecklingen av Stridsvagn S.

1959 kom Försvarets Materielverk (FMV) med en idé om en helt ny typ av stridsvagn försedd med ett fast eldrör. Detta ledde till att Bofors 1960 fick uppdraget att starta ett konstruktions och utveck-

lingsarbete på det som blev Stridsvagn S. Efter många tester och förbättringar kom den att tillverkas i över 300 exemplar och utgjorde i många år ryggraden i det svenska pansarbandsförsvaret.

Men i takt med försvarets minskade anslag och att försvaret senare inköpte andra utländska stridsvagnar ledde detta till att den utgick ur Svenska försvarets organisation i slutet av 90-talet. Merparten av Stridsvagn S är nu skrotade, kvar finns endast ett 40-tal av denna unika Boforsprodukt.

Medlemskort till SPF:are?

Några medlemmar har efterlyst ett medlemskort som styrker att man dels är pensionär och dels SPF-medlem. Tyvärr skulle framställningen av ett dylikt bli alldeles för dyrt i förhållande till efterfrågan säger förbundet. Styrelsens tips för tillfället är att om ni betalar medlemsavgiften direkt till vår expedition så får ni ett kvitto som utvisar medlemskapet.

Birger Johansson om Nils Ferlins liv och gärning

Den 3 februari gästade adjunkt Birger Johansson från Filipstad Vetgirigas träff och berättade intierat och fängslande om Nils Ferlins liv och verk.

Nils Ferlin tillbringade ju många år i Filipstad och Filipstad har också blivit något av Ferlins hemstad.

Nils föddes i Karlstad 1898. Tio år senare flyt-



Birger och Lena Johansson ledde åhörarna i några Ferlinvisor.

tade han och familjen till Filipstad där pappan hade fått jobb som redaktör för den nya tidningen Bergslagen Men redan året därpå avled fadern. Men Nils fortsatte sin skolgång med bra betyg fränsett de i flit och uppförande, de var dåliga. Efter sin realexamen prövade han på massor av andra jobb. Dock aldrig länge på samma ställe.

Dokumenterat finns hans många kupletter där han i lokalrevyer på Ordenshuset gisslade stadens borgerskap och polis. De senare därför att han ofta råkade i delo med ordningsmakten.

Han gav också ut sex tidningar med namn som Påskhälja, Oxhälja och Julhälja! Nils var också en duktig fotbollsspelare. Ferlin konstaterade efteråt att "Det gick livligt till på min tid i Filipstad".

Efter en tid med högst varierande sysselsättningar flyttade han till Stockholm och blev på journalisternas kafé i Klarakvarteren närmast en institution jämsides med flera andra av dåtidens kosmopoliter och kulturpersonligheter. När han t.ex. skulle betala en månadsräkning på kaféet stod där uppsatt 143 kaffe och ett wienerbröd. Varpå Nils upphöjde sin röst och undrade "Vem f-n är det som ätit ett wienerbröd"?

Men han var också produktiv som författare, varav en del var på prosa och han skrev också flera hörspel för Radioteatern. Han skrev också inte mindre än sex diktsamlingar och många av hans dikter är skrivna med sådan rytm att de är lätta att tonsätta. Men de är ofta lite sorgliga och en del handlar om döden. Hans dikter är i dag klassiska och översatta till en mängd språk.

Senare i livet gifte sig Nils med Henny och flyttade till Roslagen där de först hyrde en stuga i Penningby för att sedan köpa en gård i Norrbo-da. Där skrev han sig som "Styckegodsägare Nils Ferlin". Nils dog i sviterna efter ett slaganfall 21 oktober 1961.

Efter hans bortgång gavs diktsamlingen En gammal cylinderhatt ut. Han är också avbildad på tre skulpturer, varav den ena är Nils sittande på en parkbänk i Filipstad, den andra i Karlstad och den tredje på Klarabergsgatan i Stockholm. Dessutom finns ett aktivt Ferlinsällskap.

För sitt intressanta föredrag, ibland varvat med sånginslag, avtackades paret Birger och Lena Johansson med kraftiga applåder och en blomma.

Text o foto: Bengt Aldén



medborgarskolan

Dublin – i vikingarnas kölvatten

Vem har inge någon gång gungat med i rytmerna till irländsk folkmusik, fascinerats över dansarnas fotarbete i Riverdance eller smakat en Guinness?

Lär dig mer om irländarna och deras fantastiska huvudstad. Kelter, vikingar och engelsmän har alla satt sin prägel. Idag när Dublin upplever en ny guldålder lever den traditionella kulturen mitt i en hisnande ekonomisk utveckling. Ett tiotal nyskrivna Mervetarhäften tar dig och dina mervetarvänner med på en intressant resa genom vikingatiden, stifta bekantskap med författare, musik och dans, irländsk arkitektur, Irlands intressanta och blodiga historia, lär dig mer om mat – dryckesvanor, den keltiska tigerekonomin m m.

Vi bjuder in Dig och Dina vänner till en informationsträff om vår nyhet inom Mervetarna "Dublin – i vikingarnas kölvatten".

Måndagen den 15 mars kl 10.00

Medborgarskolan, Bergsmansgatan 13

Obligatorisk föränmälan senast den 9 mars, tfn 0586-300 44

Vi bjuder på fika!

Årsmötet

Årsmötet öppnades av ordföranden Yngve Eriksson som kunde konstatera att verksamheten även under det gångna året varit omfattande. Även medlemsutvecklingen har varit god.

Därefter var det dags att välja mötesordförande och för femte året i rad valdes rutinerade Lars Wilsby att leda årsmötetsförhandlingarna. Som sekreterare för årsmötet valdes Ulla Averås.



Lars Wilsby agerade rutinerat som mötesordförande medan Ulla Averås skötte sekreterarsysslan.

Dagordningens resterande punkter avklarades sedan som vanligt i rask takt. Exempelvis styrelsens verksamhetsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av budgeten för 2004. Den föreslagna och oförändrade årsavgiften på 150 kronor godkändes också utan invändningar.

Valen

Valberedningen under ledning av Jan-Erik Averås presenterade sitt förslag vilket innebar att Anders Jones föreslogs som ny ordförande efter Yngve Eriksson som avsåg sig omval. Jones valdes enhälligt som ordförande på ett år.

Övriga styrelseval innebar att Margareta Lilja, Lillebil Sucksdorff och Klas Sjöberg blev nyvalda efter Monica Olsson och Edith Oldenburg som avsåg sig omval.

Omvalda styrelseledamöter blev Ulla Averås, Lennart Johannesson, Ove Jacobsson, Per Leksell, Inge Liljegren.

Ny ersättare i styrelsen blev Gunnar Nordström, medan Maj-Britt Hjelm och

Gunnar Regestad omvaldes. Gunnar Nordström ansvarar nu för föreningens hemsida.

Sigvard Lundell och Lennart Kindbom kvarstår som revisorer med Arne Danielsson och Björn Edman som ersättare.

Sedan återstod det att välja inte mindre än 176 funktionärsposter! De 176 representerar allt från tidnings och webbredaktion, expedition, brevdruvor, värdar och värdinnor, lott- och biljettförsäljare, en rad verksamhetsfunktionärer, Vetgiriga veteraner och Träffen, Friskvård, KPR, Lathunden, resor, Väntjänst m.m.

Valberedningens ordförande Averås gav i det sammanhanget medlemmarna en eloge för att de nästan till 100 procent ställt sig till förfogande för omval. Detta noterades av ordföranden och mötet gick på valberedningens förslag och valde funktionärerna enligt valberedningens förslag. De valdas ansvars- och verksamhetsfunktioner kommer att framgå av den nya Lathunden.

Avtackningar

Resten av dagordningen var snart avklarad och sedan var det dags för en rad avtackningar och överlämnade av blommor och utmärkelser.

Först i tur att få en bukett var Lars Wilsby för hans sätt att leda förhandlingarna, därefter avtackades de funktionärer som avsåg sig omval, samt utdelning av diplom och silvernålar och silverbrocher till de funktionärer som innehaft uppdrag i fem år och mer.



Avgående funktionärer avtackas med varsin ros, fr.v. Maj-Britt Hjelm, Edith Oldenburg, Monica Olsson, Ossian Wennberg, Ingrid Jansson och Viola Elofson.



Nya styrelsen främre raden fr.v. Klas Sjöberg, Anders Jones, Ulla Averås, Gunnar Nordström. Bakre raden. fr.v. Per Leksell, Inge Liljegren, Lillebil Sucksdorff, Lennart Johannesson och Owe Jacobsson. (Margareta Lilja saknas på bilden)



Inez och Ossian Wennberg avtackades med blommor för sitt mångåriga engagemang med SPF-Träffen.



Funktionärer med 5 års tjänst fick diplom och silvernålar eller broscher. Främre raden fr.v. Karl-Aage Hansen, Maj-Britt Hjelm, Edvard Eller, Margareta Eriksson, Inez Wennberg, Monica Ohlsson. Bakre raden fr.v. Tore Leander, Ann-Marie Gustavsson, Gunnar Pettersson, Kenneth Gustavsson. Lennart Kindbom.



Anders Jones avtackar Yngve Eriksson.



Yngve Eriksson överlämnade blommor till Kent Lundberg och Kjell Johansson som tack för en förnämlig underhållning.

Därefter var det dags för Yngve Eriksson att överlämna ordförandeklubban till Anders Jones och önska honom lycka till, varpå Anders Jones replikerade med att avtacka Yngve Eriksson för hans uppoffrande arbete som föreningens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet med styrelsen valdes till sekreterare: Ulla Averås, vice sekreterare Margareta Lilja, kassör Lennart Johannesson, vice kassör Gunnar Regestad, adjungerad ledamot Bengt Aldén. Samtliga är valda på ett år liksom ordföranden Anders Jones som är utsedd av årsmötet.

Text o foto: Bengt Aldén

Som stewardess med s/s Patricia till Västindien

Öllegård Segerström

Det var när lyxkryssningar till Västindien var något extra exklusivt och rederiet Svenska Loyd arrangerade dem med s/s Patricia på routen New York – Västindien - Sydamerika.

Året var 1955 och jag var 22 år och arbetade som receptionist på Hindås turisthotell och hade tidigare arbetat i Schweiz. Att arbeta på ett kryssningsfartyg tyckte jag skulle vara ett unikt tillfälle för mig att få se mig om i världen, därför sökte jag och fick det eftertraktade jobbet som stewardess.

Vi utgick från Göteborg för att, via London och Azorerna, där vi bunkrade upp vatten, gå till Västindien och New York. Därifrån utgick själva kryssningen och de 210 passagerarna togs om hand av en besättning på ca 100 man.



Passagerarna bestod uteslutande av amerikaner och en 10-dagars resa i lyxsvit kostade då 840 dollar. (Dollarn stod då i ca 5 skr). Disciplinen på besättningen var sträng. Varje förmiddag gick t.ex. kapten, en läkare och chefstewarden rond och kontrollerade att allt var snyggt och i ordning, det fick t.ex. inte finnas en vattenfläck på de kromade delarna i badrummen.

Varje dag var det underhållning, dans och poolpartyn. Man spelade också suffelboard och ägnade sig åt duck-shooting. Vid ett tillfälle arrangerades en maskeradbal.

Under en resa rådde vi ut för en otäck storm. Ibland var vågorna upp till 30 meter höga. Jag hade min hytt i fören och kläderna som hängde på krokar stod rätt ut. Flera av besättningen skadades också allvarligt och ankomsten till New York blev två dygn försenad.

Arbetstiden var annars mycket bra, vi var t.ex. alltid lediga i hamn och då brukade vi samlas några stycken och gjorde sightseeingturer med taxi runt på öarna och oftast bar det iväg till de då nästan obefolkade stränderna.

Alligatorer som resällskap

En gång när vi låg i Cristobal ville jag passa på att se Panama, som inte låg så långt därifrån. Jag tog en buss, den var rätt skraltig. Efter ett tag hörde jag ett väsande ljud bakom mig men det trodde jag kom från bussen. Men vid en hållplats gick den man av som suttit bakom mig och han hade famnen full med levande alligatorer hopbundna med ett tyg. De hade alltså varit placerade bakom mina fötter. När jag frågade om de inte var farliga, fick jag till svar. Nej, de är nog lite trötta efter resan.

Varje kväll var det Captains dinner, då kaptenen bjöd in prominenta gäster till sitt bord. En av dem minns jag särskilt och det var forskningsresanden Hans Ostelius som ofta förekom i radio.

Överallt mottogs besättningen välkommande och på Bahamasöarna där industrimannen och miljonären Axel Wenner-Gren ägde en ö, bjöd han in hela besättningen på förfriskningar

Det var således inte bara plikt och arbete det rådde en stark sammanhållning bland besättningen och vi hade trevliga sångstunder med gitarr på däck i aktern.



Öllegård Johansson, 1955.

Kvinna överbord

Det hände även en sorglig episod och det var när en kvinna ur besättningen hoppade överbord. Då skall fartyget enligt sjölagen ligga still och söka i två timmar efter vederbörande. Men hon hittades tyvärr inte. Senare fick vi veta att kustbevakningen på Haiti funnit ett ben med en sko på. Vi ordnade då med en sjömansbegravning och alla samlades på däck och vi sjöng en psalm och kapten talade och kastade en krans i havet.

Alla i besättningen måste delta i livräddningsövningarna, och de skedde oftast i New Yorks hamn. Då skulle bl.a. några på kommando springa upp till livbåtarna och låta sig vinschas ner till vattnet. Jag kan alltså säga att jag varit ute och rott mitt i vintern i New Yorks hamn.

Julfirande i New York

En julafton som jag sent ska glömma var när vi låg i New Yorks hamn. Svenska Loyd och deras kontor bjöd då på en fantastisk julfest med dignande julbord, julklappar och långdans.

Något som jag beundrar är Svenska Sjömanskyrkan insatser. De kom alltid ombord, när vi lagt till i New Yorks hamn, och erbjöd sina tjänster.

Än i dag tänker jag med glädje tillbaka på den här tiden och alla fantastiska människor man mötte inte minst bland lokalbefolkningen, sammanhållningen bland arbetskamraterna och Svenska Loyds generositet som arbetsgivare.



Öllegård Segerström, 2004.

Flaskposten flöt från Haiti till Jylland

- I havet utanför Haiti kastade jag i två flaskor med korta meddelande och med mitt namn och adress. Fem månader senare fick en dansk familj se en flaska som låg och guppade utanför stranden i Thisted på Jylland. De vadade ut och tog hand om flaskan. Döm om min förvåning när de sedan skickade ett vänligt brev till mig och berättade om sitt fynd.

- Min flaskpost hade alltså gått med Golfströmmen och Nordatlantiska strömmen upp genom Engelska kanalen. Det är fantastiskt att den inte fastnade någonstans på vägen. Enligt forskare på Oceanografiska institutionen på Göteborgs universitet är det fullt möjligt för en flaska att från havet utanför Haiti nå Jylland på cirka fem månader, berättar Öllegård Segerström.



Svensk Fastighetsförmedling

En bättre affär. För alla.

Som säljare ansvarar du för dolda fel i upp till tio år efter affären. Med SF-säljarförsäkring Varudeklarerat får både du och köparen ett unikt skydd. Affären blir tryggare och din bostad mer attraktiv.

Den enda i sitt slag

Visst finns det andra mäklare som erbjuder säljarförsäkringar. Men ingen är så heltäckande som vår:

- Längre: Gäller i 10 år, även för besiktningsmannamisstag.
- Smidigare: Som säljare slipper du bli inblandad. Köparen vänder sig direkt till försäkringsbolaget.
- Säkrare: Omfattar både besiktningsmannamisstag och dolda fel.

Dessutom ingår nu också en **energideklaration**. Det innebär att Anticimex ser över energiförbrukningen i bostaden och kommer med besparingstips. Här finns pengar att tjäna för köparen.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi gör för att din bostad ska bli ännu mer attraktiv.



Svensk Fastighetsförmedling

Bergsmansgatan 4, 691 31 Karlskoga, Telefon 0586-552 00, Fax 0586-690 87
sf.karlskoga@svenskfast.se

www.svenskfast.se



Fri värdering!

- Jag funderar på att sälja och vill ha min bostad värderad. Kontakta mig så kan vi bestämma tid för värdering.

Namn _____

Adress _____ Postnr/Ort _____

Tel arb _____ Tel bost _____

Frankeras ej.
Vi bjuder på
portot.



Svensk Fastighetsförmedling

Svarspost 700 325 900
691 20 Karlskoga

Erik Wehkaola:

- JÄRV

Vi stod utanför Kvarnen i Filipstad en dag i juni, Terje – mästare i bilmotivlackering – hans kamrat som förblev anonym under samtalet och så Ragnhild och jag.

På en av Terjes magnifika bilder, målade med billackerarverktyg, syns en jägare, en gammaldags från pilbågens tid.

En järvjägare.

Vi kom att tala om järven och de skador en järv kan göra på husdjur . . .

Det var då minnet kom till mig, minnet av en järvjakt i Jaakkola by i utkanten av Ylistaro socken ett av 1890-talets sista år.

Så här var det.

Det är min moster Aini som berättat, Aini som var född redan 1887.

1899 var det som alltsammans skedde. 1 februari. Aini var tolv år gammal.

En järv bosatte sig den vintern i skogarna kring Jaakkola by, en järv som tog höns och får, oförsiktiga hundar och katter.

Jägare skidade upprepade gånger ut i markerna och försökte spåra den – utan att lyckas!

Och järven tog sig om och om igen in i hönshus och fårhus, decimerade rådjursstammen och . . .

- Den är släkt med djävulen! började drängar och pigor viska. Den går inte att komma åt . . .

Och så föreföll det: - järven anade jägarna innan jakten ännu börjat och försvann. Den lurade jägarna att åka i dyngsgamla spår medan den vilade och hämtade krafter.

Ja, järven klarade sig vecka efter vecka och den var en legendens mytiska figur, omöjlig att döda!

Så tänkte allt flera i Jaakkola by.

Det var då man sände bud efter Jaakko Vehkaola, han som i en framtid skulle bli min farfar. Shamanen.

- Jag behöver elva man med hygglig sångröst, sa han, en uppeldad bastu på lördag förmiddag när vi samlas och några flaskor gott hemkört att ta till efteråt . . .

Det blev Jujalas Jussi, Ilmarinen – som var döpt efter en smed i Kalevala – Yrjö på Jaakkola, Liisa

Kovjoki, som ändå var som en hel karl, och . . .

Ja, tillsammans med schamanen var det tolv järvjägare.

Tio män, en kvinna och shamanen. Bastun var uppeldad när männen och Liisa samlades i Jaakkola, och alla gick på shamanens uppmaning in i bastuvärmen för att rena sig inför uppgiften.

Det var där, inne i bastun, som shamanen lärde dem orden: Löp trött i ring, löp runt i ring, alltid runt i ring.

Tolv ord för tolv män – ja, Liisa var ju som en man såväl i sättet som till utseendet – tolv som badade bastu strax före middagstid, som renade sig inför sin uppgift och påklädda, varma, steg på skidorna strax efter tolvslaget och gav sig iväg.

- Det tog väl en timme eller så innan alla var på plats, berättade faster Aini, och sedan hördes skotten: först från din farfars bössa och sedan medsols ett efter ett tills alla med ett bösskott bekräftat att man var på plats.

Sedan hängde männen bössorna på ryggen och började långsamt ta sig in mot cirkels mitt man bildade i terrängen; långsamt, långsamt skidade man och krympte cirklarna, man bildade med sina skidors spår en femtio, kanske hundra meter för varje varv . . . samtidigt som man – det var farfar som började och sedan fyllde alla i i tur och ordning – sjöng de tolv orden: Löp trött i ring, löp runt i ring, alltid runt i ring.

- Vi stod på gårdsplan och vi kunde höra deras röster innan de försvann bort i terrängen och det lät annorlunda, besynnerligt, sade faster Aini, även om det också var vackert att höra rösterna som steg och sjönk genom vinterlandskapet.

Ibland kunde någon av jägarna som bildade den krympande cirkeln – en cirkel som först varit flera kilometer vid – se den meterstora, svarta järven som fångad av männens röster och skidornas spår sprang och sprang i sin egen cirkel tills tassarna blödde egendomliga kalligrafiska tecken i den vita snön . . .

- Det var obegripligt, sa flera av jägarna långt senare, järven sprang runt, runt i cirkel – även om den kunde ha sprungit mellan oss och bort.

Nej, järven gjorde som shamanen hade sagt:
- den kommer att springa i en allt mindre och mindre cirkel, fångad av våra rösters och ordens magi, och till sist kommer den – alldeles uttröttad – att springa i en liten cirkel åtta, tio meter tvärs över . . .

Och det gjorde järven!

Alla tolv stod och upprepade orden i den magiska versen i en cirkel som var just en åtta, tio meter tvärs över – och innanför den sprang järven – som inte föreföll att se dem! – till dess hjärta stannade och den föll omkull, ångande av sin egen värme.

Där fick den ligga.

De tolv skidade tillbaka mot Jaakkola by och kom fram i skymningen till mat och hembränt. Ingen sa särskilt mycket – dagens upplevelse hade fått alla att fundera över ting som man sällan tänkte över; ja, i vanliga fall: - det alldeles onaturliga som kanske ändå är naturligt!

Det blev Liisa som satte ord på det som kanske alla tänkte: - tänk! Sa hon, att inte järven sprang mellan oss och bort . . .

- Att de där orden var så starka; shamanens ord!

Välkommen till Månads- mötet 25 mars kl. 14.00

Missionskyrkans samlingsssal

Föreningsinformation och underhållning av SPF-kören under ledning av Alice Bernhardsson. Kaffeservering och lotterier. (Medtag helst jämna pengar). Förhandsanmälan tel. 302 40 eller 353 61.

Lördagen den 27 mars kl. 10.00-14.00 arrangeras en Föreningsdag på Alfred Nobels torg. Arrangör är Centrumledningen.

23-25 april i Örebromässans lokaler i Örebro arrangeras en utställning med mottot Må Bra. Mässan är uppdelad i fyra delar: På jobbet – På fritiden - Lyx och flärd och På äldre dar. Det blir också seminarier inom de olika avsnitten. SPF-distriktet medverkar med en egen monter.

I

♥

BOK-
REA!

NATTÖPPET
natten till tisdag
00-02

ÅRETS BOKREA!



59:-

Henning Mankell
Innan frosten. Det händer kusliga saker i Ystadstrakten. Kurt Wallander börjar jakten efter en djurplågande sadist. (199:-)



49:-

Asne Seierstad
Bokhandlaren i Kabul. Skildrar det dagliga livet i en medelklassfamilj som söker sin plats i det nya Afghanistan. (99:-)



99:-

J.R.R. Tolkien
Härskarringen. Hela trilogin i en volym: Sagan om ringen, Sagan om de två tornen, Sagan om konungens återkomst. (299:-)



129:-

Golf enligt Tiger
Han är förmodligen världens bästa golfspelare genom tiderna. Här ger han inte bara råd och tips om hur du kan bli en bättre golfare, du får också följa hans vedermödr från barndomen och fram till mästerskapen. (371:-)



59:-

J.M. Auel
Nionde grottan. Berättelsen om istidslickan Ayla fortsätter - efter succéroman-sviten som började 1980. (199:-)

Så funkar det!
Ett mycket lyckat försök att hjälpa föräldrar och barn förstå hur allt hänger ihop. (253:-)

79:-

Harry Potter och de vises sten.
Vem är pojken som förtrollar läsare i alla länder? I den här boken får du svaret. (210:-)

79:-

Mormors Mat
Svensk humanskost i tre generationer.
Du träffar Maria Holm som pratar Värmländska mattraditioner på **UNDERBAR** 23/2
Inför Bokrea serverar Underbar humanskost 21-22.30
OBS! Underbar håller öppet till midnatt.

119:-

Bokia
Tisdag 24 februari öppet
kl 00.00-02.00 • 07.00-19.00
Spongs
BOKHANDEL
Bergsmansgatan 4, Box 30, 691 21 Karlskoga
Telefon 0586-374 00. Telefax 0586-398 32

Din klara sol blev en musikupplevelse

Förutom psalmen ”Den blomstertid nu kommer” sjunger man väl inte psalmer i någon större utsträckning i dagens skolor. Annat var det när jag på 30-talet gick i Vikersbyarnas skola. Jag vill minnas att vi för det mesta sjöng den psalm, som börjar så här:

**Din klara sol går åter opp,
jag tackar dig, min Gud.**

Sedan min syster och jag som 7-8-åringar hade traskat åtta kilometer på morgonen – ofta i dåligt väder och ibland med dåligt på fötterna – skulle vi stå upp i bänkraden och sjungande inleda dagen med tacksägelse för sånt vi får alldeles gratis, t.ex. solsken. På den tiden fanns det också frisk luft, rent vatten och ren natur i övrigt att tillgå. Och det förstår jag ju bättre nu, att det var något att vara tacksam för.

Utöver dessa naturens gåvor var det få saker man fick gratis. Läroböcker och annan skolmateriel betalades av föräldrarna – var de nu fick pengarna ifrån. Sen gällde det att vara rädd om böckerna, för de skulle gå i arv till småsyskonen. Inte heller fick vi gratismåltider i skolan. Vår skollunch bestod av medhavda smörgåsar och mjölk. Lagad mat fick vi när vi efter skolans slut hade gått våra åtta kilometer hem.

Åtminstone i vår skola förekom gymnastik, idrott mera sparsamt. Man ”mjukgjordes” ändå

genom lek på rasterna och den långa skolvägen till fots, och så förstås genom att bocka respektive niga djupt när det fordrades att man var artig. Det senare något som hörde till vanligt folkvett.

I mitt tycke var skolan bra på den tiden. Vi undervisades i ämnen som jag anser, att skolan i första hand är till för, nämligen att lära eleverna läsa, skriva och räkna. Det är grundkunskaper, oavsett framtida sysselsättningar eller yrkesval.

För att återgå till psalmen så önskar sig författaren, J. O. Wallin, egenskaper som tålmod, flit, dygd och måtta i begär. Det här med ”måtta i begär” var en tes, som man sannerligen fick lära sig att leva efter och som för de flesta i min generation har gällt hela livet. Raderna i första versen om ”kraft och mod och nyfött hopp” passar väl att ta till sig än idag, liksom den i sista versen om att ”nåd är varje morgon ny”, som väl kan jämföras med det slagord i kristider – fast mera profant och på karlskoginska – peppar upp oss med när vi säger, ”Dä ordner sej”.

Som avslutning kan jag väl säga, att jag aldrig tänkt på musiken till ”Den klara sol” som särskilt njutbar. Inte förrän jag nyligen hörde melodin spelas som saxofonsolo. Då var den plötsligt alldeles enastående vacker, eller som man populärt säger, en musikupplevelse.

Margit Myhr

Ett reseminne

Under min fantastiska resa till Kina hade vi i Peking en ung pojke som guide. Han studerade svenska och kallades för det svenskklingande namnet Gustaf.

Innan vi sade farväl och reste hem bytte Gustaf och jag adress och telefonnummer. Jag tänkte att jag kunde väl skicka ett vykort senare. Men 2 år senare ringde telefonen i sommarstugan. Det var Gustaf som frågade om han fick komma på besök. Jag trodde knappt mina öron!

Han kom sedan med buss från Stockholm och jag hämtade honom på busstationen i Karlskoga klockan halvtio på kvällen. Det var augusti månad och på vägen till stugan svängde jag av från Noravägen mot Snöbergshult. Cirka 100 meter in i skogen dök plötsligt en stor älg upp och sprang i skogskanten jämsides med oss en stund. Tänk er vilken naturupplevelse för en grabb från storsta-

den Peking! Vi hade sedan en trevlig helg tillsammans bl.a. besökte vi Mårbacka.

Nu i sommar hände det igen. Gustaf kom på besök över en helg. Nu blev det en färd till Grythyttan. Hemvägen gick över Karlsdal. Gustaf hade tagit körkort och fick ratta min bil. Det var spännande för det var inte alltid vi befann oss på höger sida av vägen. Men hem kom vi.

Visst är det härligt när man som 75-åring får uppleva att en ung människa långt långt borta planerar tid och lust och gör ett besök. Vänskapen har nu varat i fem år. Ett telefonsamtal, ett vykort eller ett överraskande besök.

Jag ville med dessa rader dela med mig om mitt fina reseminne som gett mig så mycket nöje.

(Den som har gjort en resa har alltid något att berätta).

Gun-Britt Lindberg

Ärtsoppa i svenska storpolitik anno dazumal

Sammanställt av Bertil Edling

Mars månad är den månad då ”all marken väntar vår” för att citera Dan Andersson. I den gamla bondepraktikan kallades också månaden för just vårmånad. Bondepraktikan rekommenderar oss att ofta tvätta och bada, bruka söta drycker, åderlåta sig ”dock icke på tummfinger” och ”bruka poleja om morgonen bittideligen” (poleja = myntväxt).

I år är det skottår igen och som bekant infaller den numera den 29 februari. Förr betraktades **skottdagen** som en olycksdag då man inte borde göra något av vikt. Var man född den dagen förväntades man få ett långt men strävsamt liv. Men å andra sidan infaller skottdagen i år på en söndag och söndagsbarn är alltid att gratulera, ty de brukar få lycka med sig både i kärlek och pengar. Skottdagen var också damernas dag i den bemärkelsen att den dagen d.v.s. endast en dag vart fjärde år – hade de rätt att fria!

En otrevlig historia på Örbyhus år 1677

I februari för drygt 400 år sedan serverades på Örbyhus slott en rätt som gått till historien. Det var en tallrik med ärtsoppa preparerad med en rejäl dos arsenik!

Den var avsedd för den sedan några år avsatte vasakonungen Erik XIV.

Denne hade efterträtt sin far, Gustav Vasa, som avled hösten 1560. Kung Erik kom förvisso att under sin regenttid (1560-68) utträtta mycket gott för landet och kungamakten. Men liksom sin far förlorade han ofta behärskningen, var häftig till humöret och ytterligt misstänksam. Dessa egenskaper förstärktes mot slutet av hans regenttid så starkt att han tidvis måste anses sinnessjuk. Ett välbekant exempel på detta är hans misstänksamhet mot Stureätten, en misstänksamhet som ledde till **Sturemorden** (1567).

Sina halvbröder Johan och Karl, kom han i konflikt med när han ville utvidga sin ställning som konung. Adeln och särskilt högaristokratin med ätterna Sture, Stenbock, Banér m.fl. ogillade också Eriks regeringssätt. Och inte blev det bättre när Erik äktade Karin Månsdotter, som var av bonde-släkt. Den bördsstolta adeln uppfattade detta som en outhärdlig skymf och motsättningarna tillspetsades.

Sammanväjningen under Kungseken vid Knappfors

Bröderna Johan och Karl beslöt att under dessa förhållanden avsätta sin bror, konungen. Enligt Fernow – välkänd värmlandshistoriker – lär detta ha skett under Knapporseken. Karl lät rista in sitt namn i eken och till minne av överenskommelsen bar de sammansvurna rådsherrarna ekblad i sina hattar.

Avsättningen lyckades och Erik hölls i fängsligt förvar till sin död. Fångvaktarna instruerades att om någon skulle göra fritagningsförsök av konungen skulle dessa antingen kväva honom med hans madrasser eller ge honom gift. Från början var det sagt att de skulle tillreda honom en dryck ”aff opium eller mercurium (kvicksilver) så stark att han öfver någre thimmer icke kan leffve”. Men som bekant blev det istället arsenik som ändade konungens liv den 26 februari år 1577.



Örbyhus slott där den beryktade ärtsoppa tillredes.

Varför äter vi ärtsoppa på torsdagar?

Ärtsoppa äter vi av tradition på torsdagar. Det är en gammal sedvänja från katolsk tid. Renläriga katoliker fastade då fem dagar i veckan och fick då inte äta kött. Men på söndagar och torsdagar var det tillåtet och det vanligaste köttet var fläsk. Så kom det sig att ärter med fläsk blev en festmat på veckans enda fastefria vardagskväll. Och den sedan har vi fortsatt med fastän det nu är mer än 500 år sedan vi var katoliker.

Om trender och myror och vår i vardande!

Bland alla nya ord som dyker upp titt och tätt ser vi ofta ordet "trend", som man väl närmast kan översätta med tendens eller riktning.

Det börjar ofta med att någon s.k. trendsättare hittar på t.ex. en ny modedetalj och vips sprider det sig som en epidemi och blir "inne" (ett annat nyord) bland det alerta folket.

Men det finns andra, farligare trender som sprider sig i vårt samhälle – t.ex. i förbrytarvärlden. För ett antal år sedan gick några mördare fria i det som kom att kallas "Lindome – mordet". En äldre man blev dödad med en yxa eller hammare. Männan anhölls men släpptes senare eftersom de skyllde på varandra, och domstolen inte kunde bevisa vem som hållit i skaftet på mordvapnet och utdelat de dödande slagen. (Jag tror att fallet har tagits upp på nytt igen). Efter den händelsen gick en våg av liknande fall genom landet – en ny "trend" hade fötts.

Inre röster

Dagens trend i förbrytarvärlden är att man hör "inre röster" som uppmanar till illgärningar. Det gällde bl.a. den vettvilling, som med bil mejade ner ett antal personer på en gågata i Stockholm. Anna Lindhs mördare var en annan och nu senast

en person i det s.k. Knutbymordet. Påföljden blir ju ofta rättspsykiatrisk vård – ofta med klent resultat.

Inom kulturens värld finns en ny tendens att "modernisera" klassiska operor och teaterstycken. Än så länge verkar det som om man nöjer sig med att låta ensemblen bära kläder av modernt snitt, så det är kanske bara en tidsfråga innan vi får se en Hamlet i trasiga jeans av märket Lewis!

Huuva!

Om rynkor och tubhattar

För övrigt tror jag, att jag håller på att bli gammal! Min närmaste omgivning har naturligtvis varit väl medveten om detta under lång tid och själv ser jag ju i spegeln nya små rynkor poppa upp varje dag. Men min nyfunna insikt har med fumlighet att göra!

Minst en gång i veckan lyckas jag vid av – eller påskruvning av diverse tubhattar (tandkräm, dagcreme – och nattdito, hand – och fotcreme m.fl. drulla iväg dem så att de rullar in under badkaret – alltid dit!

Men i morse greps jag av städiver – nu skulle det som gömmts under badkaret fram i dagsljuset. Visst fanns där en och annan tubhatt men också ett här på Solbringen osvikligt värtecken!

En handfull små pigga svarta myror pilande runt med stor energi, ett förebud om vår så gott som något!

Hej då!

Ulla

**Tryckeriet
som gör
allt själv**

Det blir billigast så!

KARLSKOGA

grafiska

0586-300 53



DET FINNS SÅ
MÅNGA TRENDER
I VÅR OMVÄRLD
SOM EN DEL TYCKS
FÖLJA – SJÄLV
NÖJER JAG MEJ
MED ATT BARA SITTA HÄR
– OCH MÖLJA!

"TANTEN"

Mars 2004

Att vårmånad blev epitetet
som gavs åt en Mars här hos oss
beror på att nu har staketet
mot vintern så smått brutits loss.

Nu dagen och natten blir lika
i skön vårdagjämningens tid
och köldtidens makt får ge vika
och livet har vunnit en strid.

Vi söker så smått efter spåren
som nu börjar leta sig fram
och visst är att hoppet om våren
ju ej brukar komma på skam.

Som förstling på det nya året
betraktade romarna Mars
och rangen att inleda spåret
gav krigsguden ära bevars.

Planeten med namnet är nära
det blir aldrig närmare dit.
Så därför vi vill den förära
en uppvaktning med satellit.

K.G.

Tänkvärda ord ur boken Gamla tanter lägger inte ägg

insända av Ingrid Jansson

Förr i tiden var de inte så bortskämda. De hade
inga lekar eller soffkuddar eller Mariekex. Istället
hade de mera gråa saker som inte var farliga för
naturen . . .

Håkan, 6 år

När man gifte sig förr i tiden, var det för att staten
sa det och prästerna tyckte det var bäst. Idag kan
man slå sig ihop med den ena sambon efter den
andra utan att staten vare sig säger mu eller bä . . .

Tove, 7 år

Man måste inte gifta sig i kyrkan. Man kan gifta
sig på socialkontoret. Eller man kan flytta ihop
utan att tala om det för någon. Det viktigaste är
att man vet det själv . . .

Nina, 6 år

Förr i tiden var tandläkaren en farlig person. Han
använde järnstänger och drog ut tänder överallt.
Till och med visdomständerna drog han ut. Där-
för visste folk inte så mycket på den tiden . . .

Dag Emil, 7 år

Citat ur boken Vackra ord om frihet

Frivillig ensamhet är frihet.

Åsa Olsson

Frihet är att kunna säga nej.

Peter Hell

Att taga en rik hustru är att mista sin frihet.

Svenskt ordspråk

Det uppstod en häf-
tig brand i ett olje-
borrtorn i Texas.
Brandkåren anlände
och körde rakt in i
elden med en av bi-
larna, varvid elden
slocknade. Alla blev
imponerade av
brandmännens mod och tekniken vid
släckningen.



Efteråt tilldelades brandkaptenen en stor
belöning av oljebolagets chef, som undra-
de.

- Vad ska ni nu göra med alla pengarna?
- Tja, först ska vi köpa nya bromsar till
den gamla brandbilen!

Gamle kung Gustav V besökte en gång ett men-
talsjukhus. Han började prata med en av patien-
terna, en gammal man. När de pratat en stund, sa
kungen:

- Vet du vem jag är?

- Nää.

- Jag är Gustav V.

- Äsch, det tar de snart ur dig. När jag kom hit
trodde jag att jag var Oscar II!

Johan var i stan och gick till apoteket för att få
buk med sin förstoppning.

- Hur långt har du hem?

- Fem kilometer, kved Johan.

Varpå apotekaren blandade ihop en special-
blandning och muttrade något om att gå hem med
en gång för nu blir det fart på magen.

Efter en tid kom Johan in på apoteket igen.

- Nå hur gick det? frågade apotekaren.

- Otroligt, svarade Johan, du skulle blivit lant-
mätare du. Jag han fram, så när som på två meter.

SPF:s resekommitté inbjuder till

Operan La Bohème , Stockholm

1 april. Pris 990:-

Inkl. bussresa, förmiddagskaffe, lunch på Globen, entrébiljett till Operan, kaffe på hemresan. Anmälan omgående.



Ny SPA-resa till Estland

24-30 april. Pris 3.575:- (Den första fullbokad)

Inkl. buss- och båtresa. Vi åker med den nya m/s Victoria mellan Stockholm och Tallin. 7 dagar helpension på nytt fint hotell med närhet till skog och sjö, läkarbesök och tolv behandlingar ingår. Morgonpool, bastu, kvällsprogram och guidad rundtur i Tallinn.

Visingsö

19 maj. Pris 495:-

Bussresa t&r. Förmiddagskaffe på Omberg sedan tar vi färjan från Gränna till Visingsö. Vår guide på Visingsö visar oss sin ö och berättar om dess historia. Lunchen intas på det ärevördiga badhotellet Örensbaden. Därefter beger vi oss av till Gränna glashytta och den italienska glasblåsarmästaren. Kanske det blir en och annan polkagris, innan vi hälsar på i en bondgård mitt i skogen och undfågnas med ostkaka och kaffe.

Budapest

24 maj. Pris 8.300:-

Inkl. bussresa, båtresa Göteborg-Kiel i delad insides dubbelhytt med frukost och tvårättersmiddag exkl. dryck. 6 nätter i delat dubbelrum med frukost o middag exkl. måltidsdryck. Båtresa Travemunde-Trelleborg i delad insides dubbelhytt med frukost och buffé inkl. öl/vin/läsk. 3 utflykter enl. ovan med svensktalande lokalguide och lunch, busskaffe under resan och en lunch på resan från Trelleborg till Karlskoga. Det tillkommer lunch under ”transportsträckorna”, dag 2, 3, 7, 8. Enkelrum/hyfts tillägg 2.250:-



Ny resa till Stockholms skärgård

4 juni. Pris 475:- (Resan den 11 juni fullbokad)

Buss t&r Stockholm. Förmiddagskaffe i Strängnäs. I Stockholm gör vi en liten guidad rundtur, innan skärgårdsbåten s/s Storskär kl. 12.00 avgår till Vaxholm. Efter en halvannan timmes tur genom Stockholms skärgård, intas lunch på hembygdsgården. Sedan kan vi besöka Linderholms butik och njuta av miljön, innan det blir dags för avfärd till Sigtuna. Här bjuds vi på kaffe och rabarberpaj på Tant Bruns konditori. Efter en promenad i den vackra staden är det dags för hemfärd.

Vi planerar för fler resor under sommaren och hösten.

Är Du intresserad hör av Dig till resekommittén eller till expeditionen.

Den som har gjort en resa har alltid något att berätta.

Välkomna att resa med oss i Resekommittén:

Sickan Andersson tel. 140 03 • Elvi Ström tel. 383 30 • SPF:s expedition tel. 302 40.

OBS! Till er som betalar till SPF:s expedition: Medtag jämna pengar.